

MeHoRo voorjaarsreis 2019

Dag 1

De MeHoRo voorjaarsreis 2019 begon op 4 april om 5:30 in het Anker te Meerkerk. De delegatie was blij verrast door de komst van vele gemeenteleden van de verschillende kerken, die de moeite hadden genomen om ons uit te zwaaien. Traditie getrouw werd Psalm 121 gezongen en uit deze psalm werd ook gelezen, dominee Mijderwijk sprak de zegen uit en bad voor een voorspoedige reis.

Rond 19:00 uur kwamen we net over de Hongaarse grens aan in een leuk hotelletje in Mosonmagyaróvár (Corvina – Tip!). We hebben hier van een heerlijke maaltijd genoten, de dag met elkaar doorgenomen en ons bed opgezocht.

Dag 2

Omstreeks 7 uur werden we wakker en na een warme douche zaten we om 8 uur aan het ontbijt en stapte daarna in de auto op weg naar Boedapest – Bethesda ziekenhuis. We werden hartelijk ontvangen door Janos Bencze, onder een genot van een bak (sterke) koffie werd even bijgepraat. Het Erasmus UMC in Rotterdam heeft via Martijn Hazanboom 25 infuuspompen aan MeHoRo geschonken. Hiervan hebben we er 1 meegenomen en overhandigd en de overige 24 worden met het eerstvolgende transport meegegeven zodat ze spoedig in gebruik kunnen worden genomen. Tijdens de koffie werd ook de opbrengst van 3000 euro, afkomstig uit de winkel van Coby de Gans, overgedragen aan Janos. Dit werd dankbaar in ontvangst genomen. Het bedrag zal o.a. besteed worden om personeel in financiële moeilijkheden te kunnen ondersteunen en het zomerkamp voor kinderen in het ziekenhuis.

Na de koffie stond een heerlijke lunch voor ons klaar en na de lunch hebben we een rondleiding door het ziekenhuis gekregen. We zien dat het ziekenhuis afgelopen jaren steeds professioneler is geworden. Daarnaast vertelt Janos enthousiast over alle bouwplannen die er zijn. In 2022 hoopt het ziekenhuis een extra vleugel te kunnen openen. Ondanks de professionalisering zie je nog duidelijk het verschil met Nederlandse ziekenhuizen, bijvoorbeeld aan het aantal mensen per kamer en verouderde ziekenhuisbedden.

Aan het eind van de middag verzorgde Janos een rondleiding door Budapest en vertelt over de historie van deze prachtige stad.

Dag 3

's Morgens om 7:30 stond Janos alweer klaar met een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt namen we afscheid en vertrokken richting Roemenië. Bij de grens tussen Hongarije en Roemenië werden onze paspoorten en kofferbak gecontroleerd. Tijdens de rit door Roemenië waren we opnieuw erg onder de indruk van de uitgestrekte akkers. Waar in Nederland veelal alles volgebouwd is kun je hier kilometers ver over de akkers kijken. Vroeger werd het land met de hand of paarden bewerkt, nu is een grote trekker geen uitzondering meer. Wat verder het land in rijdt je het ene moment op een prachtig geasfalteerde weg en enkele minuten later kun je op een onverharde weg rijden. Het verschil tussen rijk en arm is hier al heel goed zichtbaar. Halverwege de middag kwamen we aan bij Dobai Zoltan, de dominee in het plaatsje Akos. We werden hartelijk ontvangen en kregen een warme maaltijd aangeboden. De komende dagen zullen we in Akos verblijven en vanuit hier de andere projecten bezoeken.



Na de maaltijd gingen we op bezoek bij Dari Sara, de weduwe van Dari Janos. Vanuit MeHoRo is altijd veel contact geweest met Dari Janos. De zoon en kleindochters van Sara waren ook aanwezig en het was goed elkaar weer te zien.

Op de terugweg zijn we door de zigeunerwijk gereden wat erg indrukwekkend was om te zien. Tal van mensen bij elkaar in kleine huizen die bij elk zuchtje wind uit elkaar zouden kunnen vallen. Erg indrukwekkend was ook een man zonder benen, hij bewoog zich voort middels een skateboard. We willen deze man zo snel mogelijk aan een rolstoel helpen.

Na terugkomst kregen we een rondleiding van Dobai Zoltan in de kerk die op dit moment verbouwd wordt. Dankzij de Europese Unie kan dit monumentale pand gerestaureerd worden en ondanks problemen die er zijn hoopt Dobai Zoltan dat de verbouwing in november afgerond wordt. We zien dat Dobai Zoltan alles goed op orde heeft. De goederen die hij van MeHoRo ontvangt worden tegen relatief lage prijzen verkocht zodat de arme mensen toch kleding en dergelijke kunnen kopen. Het mes snijdt hier aan 2 kanten want de opbrengsten worden gebruikt voor diaconale doeleinden. Zo verzorgt Dobai Zoltan voedselpakketten voor de allerarmsten.

Na de rondleiding stond er opnieuw een warme maaltijd voor ons klaar, we hebben uitgebreid gesproken over de situatie in het land en in de kerk. Het was een goede en leerzame avond met elkaar.

Dag 4

Na een goede nachtrust werden we wakker in het kerkhuis van Akos. De vrouw van Dobai Zoltan zorgde voor een heerlijk ontbijt. Vanwege de verbouwing van de kerk wordt de dienst in het kerkhuis gehouden. Als MeHoRo delegatie werden we uitgenodigd om de klokken te luiden (met de hand) en dit was erg leuk om mee te maken. De dienst werd in het Hongaars gehouden maar werd live vertaald naar het Engels door 1 van de kerkgangers. Aan het einde van de dienst sprak Bert wat woorden richting de gemeente en zongen we met elkaar 'Groot is uw trouw o Heer', wij in het Nederlands, de gemeente in het Hongaars dit was een erg bijzonder moment. Na afronding van de dienst bleef de kerkraad zitten en was er ruimte voor wat vragen heen en weer. De kerkenraad merkte op dat de hulp vanuit Nederland heel erg gewaardeerd wordt en dankzij deze hulp komt nu ook diaconale hulp vanuit de gemeente in Akos op gang.

Na een heerlijke middagmaaltijd reden we naar Geres waar we door dominee Atilla en zijn vrouw met open armen werden ontvangen. De dominee ging voor in de dienst van de middag waar ongeveer 50 mensen aanwezig waren. Na de dienst werden we uitgenodigd voor een diner waar we o.a. door Atilla zelf gevangen vis voorgeschoteld kregen. Na de maaltijd spraken we met elkaar over de hulpgoederen die de gemeente in Geres van MeHoRo ontvangt. Er is nog steeds erg veel behoefte aan deze goederen, bijvoorbeeld looprekken. De vrouw van Atilla vertelde dat ze in het ziekenhuis werkt, ondanks dat die een staatsziekenhuis is ontbreekt het vaak aan de juiste materialen, ze noemde als voorbeeld latex handschoenen, die zijn vaak niet aanwezig en neemt ze daarom zelf mee.

Na het avondeten bij Dobai Zoltan kwam ook het project in Akos ter sprake. Dobai Zoltan is erg betrokken bij zijn gemeente en zit vol goede ideeën. Hij heeft bijvoorbeeld een kleine voedselbank opgezet waar hij 20 mensen voorziet in minimale dagelijkse behoeften. Dit zijn voornamelijk ouderen die van een pensioen leven en door medische kosten soms maar 20 euro per maand aan voedsel te besteden hebben. Het voedselpakket dat Dobai Zoltan verstrekt houdt deze mensen letterlijk in leven. Dobai Zoltan wil graag uitbreiden met thuiszorg en een gaarkeuken. De plannen zijn nog niet concreet vanwege uitdagingen in de wet en regelgeving. Om het diaconale werk voor te kunnen zetten blijft de hulp van MeHoRo hard nodig.

Dag 5

Vandaag staat een tripje naar de gemeente van Pyiterfolvo in Oekraïne op de planning. Vorig jaar is een delegatie van MeHoRo via de gemeente in Akos in contact gekomen met deze gemeente. De grens over werden we uitgebreid gecontroleerd, een bijzondere ervaring. Toen we de grens gepasseerd waren stond in tegenovergestelde richting een kilometerslange rij met vrachtwagens. De handel met de Europese Unie wordt erg moeilijk gemaakt en dat komt de welvaart niet ten goede.

Toen we bij Dominee Janos van Pyiterfolvo aankwamen werden we erg enthousiast ontvangen. Na een bak koffie liet hij ons de gaarkeuken, waarmee hij 60 personen van eten voorziet, zien. We schrokken van wat we hier aantroffen, een sterk verouderde en vieze keuken. De ingrediënten voor de maaltijden worden door leden van de kerk aangeleverd.

De oude keuken staat in ongelofelijk groot contrast met de kerk die Janos hierna vol trots liet zien. De kerk is recent gerenoveerd met steun van een zustergemeente en is als nieuw. Na de kerk liet Janos vol trots de protestantse school zien die vlakbij staat, een prachtig schoolgebouw, slaapverblijf voor de kinderen en schoolkantine

Omdat de grensovergang voorspoedig verliep was er nog tijd over voor wat bezoekjes aan ontvangers van voedselpakketten in Akos. We bezochten 3 personen maar wat we daar aantroffen was onbeschrijfelijk en maakte erg veel indruk. Kleine, vieze huisjes, vaak vol met gaten en deels ingestort. De mensen leven van minder dan 100 euro per maand en hebben daarom geen mogelijkheid hun omstandigheden te verbeteren. Hier werd het verschil tussen arm en rijk nog eens extra duidelijk.

's Avonds waren we uitgenodigd bij de schooldirectrice Valeria, voor een maaltijd. Ondanks dat deze vrouw een goede baan heeft, is het huis waarin ze leeft niet te vergelijken met wat we in Nederland gewend zijn.



Dag 6

Na het ontbijt begon de dag met een bezoek aan de school in Akos. We kregen een rondleiding van directrice Valeria. De school in Akos is een verouderd en slecht onderhouden pand. Bij binnenkomst ruik je een brandlucht van alle kachels waarmee de lokalen worden verwarmd. Er zijn momenteel problemen met de stoppenkast waardoor nu gewerkt wordt met verlengsnoeren om de klaslokalen van stroom te voorzien.

Valeria liet ons alle klassen en lokalen zien. Als we een klas binnenkwamen stonden alle kinderen netjes op om ons te begroeten en gingen pas weer zitten als de juffrouw het sein hiervoor gaf.

Valeria geeft aan dat ze erg veel problemen heeft met de burgemeester. Ze wordt erg tegengewerkt en heeft grote moeite de school draaiende te houden. Daarom is ze des te meer blij met de hulp die ze via MeHoRo krijgt aangeboden. Deze hulp is echt noodzakelijk.

Na het bezoek aan de school gingen we richting het plaatsje Jibou - naar de gemeente van dominee Roberto, een enthousiaste man die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. De goederen die hij via MeHoRo ontvangt verkoopt hij in een winkel bij de kerk. Verder heeft hij een Volkswagen busje waarmee hij in nabijgelegen dorpen spullen verkoopt, hierdoor lukt verkoopt hij praktisch alles.



Na het bezoek zijn we richting Satu Mare gegaan, een stad met +/- 100.000 inwoners. We spraken hier met Kiraly, voorzitter van het diaconaat van de 45 gemeenten in Satu Mare en Jozsef Kiss, een dominee van een gemeente in Satu Mare. Kiraly en Jozsef leiden ons rond bij de verschillende projecten die ze hebben. Zo wordt er met hulp van de Hongaarse overheid gebouwd aan een kinderdagverblijf en een school.

Tijdens het avondeten oppert Kiraly ideeën voor uitwisseling van Meerkerkse jeugd naar Roemenië, voor hulp tijdens het zomerkamp. Als MeHoRo delegatie staan we hier positief tegenover en zullen onderzoeken of we dit kunnen realiseren.

Dag 7

's Morgens spraken we af met Kiraly en Robert Mahte om met elkaar te ontbijten, Robert is dominee in 1 van de gemeenten in Satu Mare. We spraken met elkaar over MeHoRo, de gemeente in Satu Mare en de toekomst met elkaar.

Na het ontbijt gingen we richting Hongarije Tiszafured, hier is een gehandicaptenhuis. We kregen een rondleiding door de verschillende huizen waar gehandicapten wonen. We zien veel zware gevallen en meervoudig gehandicapte mensen. Desondanks hebben veel patiënten een glimlach op hun gezicht en ziet ook het personeel er gelukkig uit. In en om de gebouwen is duidelijk dat er veel achterstallig onderhoud is. De overheid keert te weinig geld uit om het werk goed te kunnen doen.

Het bezoek aan Tiszafured maakte erg veel indruk.

Na dit bezoek zijn we huiswaarts gegaan, en stopte opnieuw in Mosonmagyaróvár voor een overnachting.



Dag 8

Omstreeks 7:00 uur stapte we in de auto op weg naar Nederland. De reis verliep voorspoedig en om 20:00 uur kwamen we weer aan in Meerkerk waar we hartelijk werden ontvangen door onze vrouwen en een aantal bestuursleden. We deden kort verslag van de reis en Gerard sloot als voorzitter van MeHoRo af met het lezen van Psalm 133 en een dankgebed voor de goede week en behouden thuiskomst.

Help u MeHoRo haar werk voort te blijven zetten?

Op zaterdag 4 mei 2019 is de eerstvolgende kledinginzameling:

Locatie: Loods M. van Leeuwen, Ambachtsweg 2 Meerkerk.

Of middels een financiële bijdrage op: **NL 22 RABO 0127 0392 01**

