



Nieuwsbrief

Nr 8 1 november 2018

Verlag voorjaarsreis 19 tm 27 april

Het is donderdagavond om 22.00u een drukte bij fa. van Zandwijk&Zn. Er staat een delegatie klaar om te vertrekken naar Hongarije, Roemenië en deze keer ook naar Oekraïne.

Het zijn: Jens Baars, Teus de Jong, Marie Uittenboogaard, Wouter Molenaar en Gerard de Gans.

Ds. K. Hoefnagel leest een stukje uit de bijbel en doet een gebed. Vervolgens zingen we de reispalm 121. Daarna wordt er afscheid genomen en vertrekken ze om 22.30u.

Deze nacht wordt er gereden zodat de delegatie omstreeks 12.00u in Boedapest is op hun 1e adres, Bethesda Kinderziekenhuis. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in

brandwonden, kanker en luchtwegaandoeningen. Het is het enige Ziekenhuis in Hongarije van Christelijke signatuur. We worden hartelijk ontvangen door dominee Janos Bence. Hij is geestelijk verzorger en fondsenwerver. Zijn vrouw Christina schuift even later aan. Zij is werkzaam in een verpleeghuis wat grenst aan Bethesda. Beiden spreken goed Nederlands. Janos laat ons het ziekenhuis zien. Het moet nodig geïsoleerd en gerenoveerd worden. De kosten zijn deze keer voor de staat. Het ziekenhuis gaat de leegstaande bovenverdieping ook in gebruik nemen.



Deze nacht wordt er gereden zodat de delegatie omstreeks 12.00u in Boedapest is op hun 1e adres, Bethesda Kinderziekenhuis. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in brandwonden, kanker en luchtwegaandoeningen. Het is het enige Ziekenhuis in Hongarije van Christelijke signatuur. We worden hartelijk ontvangen door dominee Janos Bence. Hij is geestelijk verzorger en fondsenwerver. Zijn vrouw Christina schuift even later aan. Zij is werkzaam in een verpleeghuis wat grenst aan Bethesda. Beiden spreken goed Nederlands. Janos laat ons het ziekenhuis zien. Het moet nodig geïsoleerd en gerenoveerd worden. De kosten zijn deze keer voor de staat. Het ziekenhuis gaat de leegstaande bovenverdieping ook in gebruik nemen.

Zaterdag 21 April

Vandaag gaan we naar Botiz in de regio Satu Mare in Roemenië. We doen vanmorgen Debrecen aan en lopen binnen in de Theologische Universiteit "Orando Et Laborando" waar eerdere delegaties hebben overnacht. Het is recentelijk opgeknapt en ziet er nu prachtig uit. We staan nog even stil bij



de gedenkplaats van Michiel de Ruyter die Hongaarse predikanten heeft bevrijd van de slaavernij.



We arriveren in Botiz tegen 18.00u. Ds. Király Lajos is hier predikant en we worden hartelijk ontvangen. We gaan direct naar de christelijke school waar een Benefietavond gehouden. We konden direct aan tafel. Het smaakte heerlijk maar dit was het voorgerecht...drie gangen volgden nog. Communiceren gaat hier lastiger omdat een beperkt aantal mensen Engels konden spreken. Na afloop kregen we een rondleiding op school.

Op diaconaal gebied wordt in de regio Satu Mare al het één en ander gedaan. Er is een zogenaamde voedselbank. Eenzame oudere worden verzorgd. De Mehoro goederen hier wordt verkocht en/of weggegeven waar nodig is. Van de opbrengst wordt voedsel en medicijnen gekocht en verspreid over de allerarmste.

Zondag 22 april

Na een goede nachtrust vertrekken we om 9:50 naar de kerk, zonder rekening te houden met de Roemeense tijd. Daardoor zijn we één uur te vroeg. Aangekomen bij de pastorie maken hartelijk kennis met de familie Lajos en later met zijn kerkoudsten. Zij zijn verrast door ons vroege bezoek.

De kerk is klein maar ziet er netjes en schoon uit, van de preek hebben we weinig verstaan. We zijn toegesproken en toegezongen door het gemeentekor. Ook hebben wij onze zangkunsten laten horen. Wij hebben twee liederen gezongen: één Nederlands en een Hongaars uit de Mehoro zangbundel.

Na de kerkdienst maakten we nader kennis met de kerkoudsten en genoten we



van een goede kop koffie. Vervolgens werden we uitgenodigd om naar het verenigingsgebouw te gaan voor een maaltijd met veel leden van de kerk. Zelfs de burgemeester was aanwezig. Na de maaltijd bezochten we een plaatsje waar een belangrijke bijbelvertaler heeft gestaan.

Wat ons vooral opviel tijdens deze dag is dat echt-paren zoveel liefde voor elkaar hebben. En dat overall ter wereld de Heere God wordt gediend.

Maandag 23 april

Voor vandaag staat er een bezoek aan Roberto in Jibou op het programma. De ontmoeting is hartelijk met Roberto, zijn vrouw en schoonmoeder. Alles is redelijk wel op enkele zaken na. Roberto laat ons zijn verkoopruimte zien wat er opgevoerd wordt. Zijn kerk ondersteunt een gezin met een dochtertje wat kanker heeft met het betalen van de medicijnen. Recentelijk heeft het in Jibou gestormd en hierdoor is het dak fors beschadigd. Dit is allemaal tijdelijk verholpen. Voor volledig herstel is een vergunning en zijn financiële middelen nodig. Roberto is verder vol plannen.



Vervolgens reizen we verder richting Akós waar we Zoltan en Edith ontmoeten. Het is weer een hartelijk weerzien. Even later schuift Valeria ook aan.

Dinsdag 24 april

Voor deze dag staat er een bezoek gepland aan Peterfalva in de Oekraïne. Op de heenweg hebben we ongeveer 1,5 uur nodig gehad om de grens over te steken.

We ontmoeten Dominee Janos. Hij is een kleine en vriendelijke man die ons in gebrekkig Duits meeneemt naar zijn pastorie. Zijn neef Istvan



komt om te vertellen hij is ook predikant.

De kerk van Ds. Janos runt een voedselbank waar arme mensen eten kunnen krijgen. Met onze steun wil hij dit meer uitbreiden. De delegatie laat een gift achter en hier overhandigen we ook de zondagschoolboekjes die in grote dank worden aanvaard.

Woensdag 25 april

Vanmorgen hebben we de school van Valeria bezocht. Die kinderen worden daar goed verzorgd en krijgen les ondanks de beperkte leermiddelen die ze hebben. Valeria laat trots de gekregen schoolartikelen, PC-kasten en stoelen zien die ze gekregen heeft van Mehoro.

's Middags hebben we een bezoekje afgelegd aan Sara, de weduwe van Dari Janos. Met hulp van haar zoon kan zij zich aardig redden. Financieel is het lastig vanwege de nodige medicijnen en haar lage pensioen.



De kerkrenovatie in Akos is begonnen, Zoltan is hiervoor verantwoordelijk. Dit is voor hem extra drukte naast zijn werk als predikant. Ook arriveert er op deze dag een Mehoro transport met als chauffeurs Cok Baars en Kees de Bruin. Heel veel vrijwillige handen zijn er om de vrachtwagen te lossen. Leuk is de ontmoeting tussen delegatie en chauffeurs.



We vertrekken naar Geres waar dominee Attila ons verwacht. We zijn hier hartelijk welkom. Hij is blij met de goederen die hij vandaag heeft gekregen. Ook hebben we een rondleiding gekregen door de kerk. Ook zijn kerk heeft ook stormschade opgelopen en is hersteld.

Donderdag 26 april

We verlaten Roemenië en gaan naar het gehandicaptenhuis in Tiszafüred. We hebben een rondleiding gekregen door Sandor.



Ook de dominee was aanwezig tijdens ons bezoek. We hebben verschillende gebouwen bezocht. Het was een ingrijpend maar ook een wonderlijk bezoek. Sandor is iemand waarvan je ziet dat hij zich vol overgave wijdt aan de taak die hij daar heeft. Hij is dankbaar voor alles wat wij hem geven.

Na dit bezoek rijden we alvast een stukje huiswaarts en overnachten we bij de Oostenrijk/Duitse grens. Op deze locatie hebben we afgesproken met onze Mehoro chauffeurs.

Vrijdag 27 april

Na een heerlijke nachtrust vertrekken we huiswaarts. Veilig aangekomen ontmoeten we onze familie en het bestuur van Mehoro. We danken God en zijn dankbaar voor de behouden reis.