

Zuid-Roemenië

Om de drie jaar bekijken we of hulp aan onze projecten nog wel nodig is. Van een aantal projecten kunnen we stellen dat zij het diaconale werk aardig op de rit hebben. Hier kunnen we de ondersteuning gaan afbouwen. We hebben ook regelmatig contact met de stichting HOE (Hulp Oost Europa). Zij hebben ons een drietal plaatsen in Zuid-Roemenië aangeleverd waar wij als MeHoRo wellicht iets kunnen betekenen. In het zuiden van Roemenië is de bevolking over het algemeen veel armer dan in Transylvarië, waar we tot nu toe de Hongaarse kerk ondersteunden. In het zuiden zijn vooral kleine Baptistengemeenten. Hulp daar zal betekenen dat we niet meer met de Hongaarse kerk en Hongaren te maken hebben, maar met Roemeense en Zigeuner Christenen. In goed overleg met de drie diaconieën is besloten om deze drie plaatsen nader te onderzoeken. Het zijn: Drobeta (met Turna en Severin), Calafat en Craiova.

Keuken

De gemeente in Calafat ondersteunt een zigeuner gezin dat door omstandigheden in een zeer schrijnende situatie verkeert. Voor dit gezin hadden we een keuken klaar staan, die inmiddels geleverd is.

Goede doelen winkeltje

Het goede doelen winkeltje heeft geld aan MeHoRo beschikbaar gesteld om als ondersteuning weg te geven in Zuid-Roemenië. Heel hartelijk dank voor deze ondersteuning!

Alle reden dus om met een bestelbus af te reizen om nader kennis te gaan maken met deze gemeenten. Dit is gedaan door Gerard de Gans en Piet van Leeuwen van 7-15 oktober.



Drobeta (en Turna en Severin)

Hier is kennis gemaakt met drie evangelisten. Zij bedienen samen 7 gemeenschappen. Ook is kennis gemaakt met Jantina Bucur. Zij is Nederlandse, getrouwd met een Roemeen en kent de plaatselijke situatie heel goed. Er is daar veel werkloosheid (70%) en daardoor veel armoede.



Calafat



Hier is een Baptistengemeente. Er is kennis gemaakt met twee predikanten: Daniel Tanase en Caius Bodi. Ook hier veel werkloosheid en veel ouderen. Zij zijn zeer betrokken en verlenen diaconale hulp met

warme maaltijden en voedselpakketten. Ook ondersteunen zij het eerder genoemde zigeunergezin.

Craiova

Ook hier probeert de gemeente diaconale hulp te geven in een armoedige omgeving. Op alle drie de adressen zijn giften gegeven. En zijn er Bijbels en zondagschool boekjes geschonken door de Gereformeerde Bijbel Stichting overhandigd.

De conclusie is dat MeHoRo zeker wat kan betekenen in Zuid-Roemenië. Dit moet wel anders georganiseerd worden omdat de bevolking geen geld heeft om goederen te kopen. We proberen in december een proefvrucht naar deze drie gemeenten te brengen en kijken met de voorjaarsreis wat hier van terecht is gekomen. Dan volgt een besluit over ondersteuning.

Even voorstellen...

Ik ben Laurens Sterk, sinds afgelopen september lid van MeHoRo, nadat Martin Verweij mij had gevraagd om lid te worden. Omdat onze stichting zich inzet om heel concrete hulp te bieden aan de allerarmsten en het is een mooie samenwerking tussen drie kerken in Meerkerk, heb ik ja gezegd. Mijn roots liggen in Leerdam, maar ik woon al sinds 2002 met veel plezier in Meerkerk met mijn vrouw en onze drie kinderen. Als area manager credit risk van leasemaatschappij Arval heb ik na mijn Master in Bedrijfseconomie werkervaring opgedaan in de Benelux, Scandinavië, Duitstalige landen, Portugal, Marokko en Rusland. Met mijn brede interesse en ervaring in internationale contacten hoop ik als vertegenwoordiger vanuit de Gereformeerde Kerk een bijdrage te kunnen leveren aan MeHoRo.

