



## Het jaar 2023

Het is inmiddels december en daarmee zijn we aangekomen in de laatste maand van dit jaar. Tijd om u bij te praten over de stichting MeHoRo en haar activiteiten.

## Transporten

Dit jaar hebben we weer veel transporten kunnen doen. De teller staat op 11 ! Maar er zijn wel tegenslagen. Zo zijn er twee transporten gestrand aan de Roemeense grens. Roemenië is wel een EU land, maar maakt nog geen deel uit van de Schengen zone. En dus is er nog geen vrij vervoer van goederen mogelijk. De Nederlandse regering heeft als een van de weinigen in Europa gevonden dat de grenscontroles van Roemenië nog onder de maat waren. Dat het land nog niet rijp is voor toetreding tot het Schengengebied. Dat merken we. Vooral Nederlandse vrachtwagens worden extra streng gecontroleerd en regelmatig de toegang tot Roemenië ontzegd omdat de 'papieren niet kloppen' of bij een steekproef wordt gevonden dat kleding 'niet schoon genoeg' is. Zo hebben zowel Jibou als onze contactgemeenten in Zuid-Roemenië geen goederen kunnen ontvangen. Gelukkig hebben we deze vrachtwagens wel kunnen lossen in Hongarije. Een van de transporten is terecht gekomen bij het gehandicaptenhuis in Tiszafüred. Het andere transport is gelost in Debrecen bij een Nederlandse predikant van een stichting die evangeliseert onder Roma zigeuners. Op de foto hiernaast speelt deze predikant op de piano die nog maar net is uitgeladen. Hij stuurde ons een filmpje waarop hij het nummer: 'Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.' speelt. We blijven proberen om goederen in Roemenië te krijgen. Een tweede bemoediging kwam van predikant Caius waar het transport voor bedoeld was. Hij schrijft: Lieve broeders en zusters wees niet bedroefd, want God heeft alles onder controle.



## Actiedag met jeugd



Begin september heeft de jeugd geholpen bij onze appelflappen verkoop. De dag heeft het mooie netto resultaat van 1200 Euro opgebracht. Alle helpers en kopers heel hartelijk bedankt!

## Bestuurswissels

Elizabeth de Bruijn stopt als bestuurslid van MeHoRo. Ook Gerard de Gans heeft aangegeven in de loop van volgend jaar te gaan stoppen met zijn bestuursactiviteiten. Gelukkig is er ook nieuwe aanwas. Toegetreden tot het bestuur zijn Brenda Vis (Ichthuskerk) en Rik Baars (Chr. Gerf. Kerk)

## Even voorstellen

Met veel plezier ga ik beginnen als bestuurslid van Mehoro. De naam is al jaren een begrip in Meerkerk en omstreken en er zijn tientallen vrijwilligers voor Mehoro actief: in Meerkerk, onderweg en in Roemenië en Hongarije. Ik kijk er naar uit om hen te leren kennen. Daarnaast brengen veel mensen kleding naar het inzamelpunt. Dit is echter slechts een van de activiteiten van Mehoro, heb ik al begrepen...! Ik help graag mee om nog meer mensen te laten weten wat er rondom Mehoro zoal wordt gedaan. Met vriendelijke groet en tot ziens! Brenda Vis



## MeHoRo wenst u:

